

Bijzonderste kampvrijdag !

Deze vrijdag was wel de bijzonderste vrijdag in de kampgeschiedenis.

Een bezoek aan het dorp is dit jaar geen optie dus zat er niets anders op dan het dorp naar het kampgebouw te halen.

Tijdens een normaal kampjaar doen we eerst een spel in het dorp en daarna gaan de kampkinderen het uitgespaarde zakgeld verbrassen bij de plaatselijke speelgoed- en snoepwinkels.

Met zakken vol souvenirs komen we dan in de middag weer terug bij het kampgebouw.

Dit kampjaar hebben alle kampkinderen al voor kamp een souvenir gekocht en deze bij de kampleiding ingeleverd. En de kampleiding heeft zelf ook een goede voorraad cadeaus ingeslagen.

Met deze voorraad ingepakte cadeaus hebben we een ruilspel gedaan waarbij er door verschillende opdrachten grotere, kleinere, zwaardere, spannendere cadeaus geruild konden worden.

Bij het einde van het spel had iedereen 2 cadeaus en pas bij het uitpakken bleek wat je had veroverd.

Dat bleek natuurlijk niet altijd iets te zijn waar je op had gehoopt dus er zijn nog veel cadeaus gewisseld.

De Bonte Avond was ook bijzonder want daar had Corona een paar pittige regeltjes waar we niet om heen konden. Tijdens de kampweek hebben we gepiekerd hoe we een Corona-proof Bonte Avond konden organiseren. Dit is uiteindelijk bijna gelukt.

De groepsknuffel met de 16 jarige laatstejaars hebben we helaas op gepaste afstand moeten doen en meedansen met de kinderen was ook lastig.

Maar de corona-regel over niet zingen is helaas in de soep gelopen en er werd onbeheerst meegezongen.

Op Instagram zijn de zangkwaliteiten te bewonderen.

Gelukkig hebben we de Bonte Avond dit jaar niet in de eetzaal gehouden maar hebben we onze partytenten als een feesttent ingericht.

Bonte Avond in de buitenlucht was eigenlijk een groot succes en misschien dat we dit de komende jaren vaker gaan doen. Bij voorbaat excuses aan de omwonenden voor de hoeveelheid K3, KinderenvoorKinderen, Paul de Leeuw en Snollebollekens.

Tijdens de Bonte Avond hebben we een paar optredens gehad, hebben we de verjaardag van Danique en Eva uitgebreid gevierd, de groepswinnaars van A & B bekend gemaakt en hebben de 16-jarigen indrukwekkende en tranentrekkende afscheidsspeeches gegeven.

Na wat uurtjes ouderwets hossen en springen heeft kamp A nog even bij het kampvuur gezeten en zijn alle kampkinderen netjes naar bed gedaan. Althans dat dachten wij, of hoopten wij.

Een half uurtje laten komt er een dubieus autootje het terrein op rijden met een authentieke Italiaan achter het stuur. Die kwam 3 pizza's afleveren bij de camping Koksedijk21.

Camping ?????? Er is hier helemaal geen camping. Pizzakoeriertje dus weer weggestuurd.

Bleek toch dat de pizza's op het juiste adres afgeleverd werden, maar deze waren niet door de leiding besteld. Dus

De 16 jarigen zijn zojuist in de leidinghoek beland en zullen tijdens hun allerallerallerlaatste kampnacht nog even flink verwend worden met het inmiddels hoog aangeschreven kaasplankje van Jeffrey.

Voor alle kampkinderen die nog geen 16 jaar zijn is het alweer mogelijk om je aan te melden voor kamp



Inschrijven kan via <https://www.kampzoetermeer.nl/2021>

Tot morgen.

Lonneke, Tom, Annick, Jeffrey, Tom, Sonja, Ed, Henk, Nynke, Koen, Vogel, Danielle, Simon.

En voor deze keer ook Luuk, Danique, Tessa, Noëmi, Lisanne, Inger, Yrsa, en Keden die de schrijver van dit verhaal niet gestoord hebben.











