

Vrijdag

Snik, het is alweer de laatste dag. U wist het allemaal zelf natuurlijk al, maar het zijn toch wel errug leuke kinderen. We zullen ze missen na morgen. Maar goed, geen zorgen voor morgen, vandaag, daar draait het om.

Vrijdag is als vanouds de dorp/patat/bonte avonddag en dit jaar vormde daarop geen uitzondering. Het thema van vandaag was Oud en Nieuw. Na het opstaan, de ochtendgym en het ontbijt zijn we vanmorgen vroeg vertrokken naar Oss. Dat is altijd een logistieke nachtmerrie waarbij een aantal mensen op de fiets, een aantal (deels) lopend en een aantal de hele reis met de auto gaat. Even concreet, B gaat met de fiets, de oudste A kinderen lopen richting de stad, de jongste A kinderen worden met de auto naar de stad gebracht waarna de oudste A kinderen onderweg opgepikt worden. Tel daarbij op dat je overal leiding bij nodig hebt (als begeleiding op de fiets, lopend richting de stad, als chauffeur en als "oppas" op de plaats van bestemming) en de temperatuur razendsnel opliep naar meer dan dertig graden en u begrijpt: Het is een hele klus. Uiteindelijk is het weer gelukt zodat we rond 11:00 uur konden beginnen aan de vossenjacht. En het moet gezegd, de vossen zagen er weer prachtig uit. Na de vossenjacht hebben we snel onze lunchpakketjes genuttigd waarna iedereen kon gaan doen waar velen de hele week naar uitkijken: Winkelen (zonder je moeder!). Toen al het geld, of in elk geval het meeste, op was hebben we de laatste euro's van het sponsorloopgeld besteed aan ijsje bij de plaatselijke Italiaanse ijssalon. Na de terugreis kon iedereen beginnen aan de voorbereiding van het laatste "spel", de bonte avond. En dat hebben we gedaan. Iedereen zag er op zijn paasbest uit en de toneelstukjes, quizzen en liedjes waren zoals gewoonlijk van een hoge kwaliteit. Nadat we ten slotte afscheid hadden genomen van Simon (laatste jaar als kind) en Raymond (laatste jaar als leiding) kon de disco beginnen. Ondanks de bloedhitte binnen werd er op grote schaal gedanst en gefeest. Maar ook daaraan kwam een eind. Rond 23:00 uur hebben we elkaar gelukkig Nieuwjaar gewenst, een oliebol gegeten en kindervuurwerk afgestoken. Het feest was daarmee voor de A kinderen afgelopen, B mag nog heel even door. Niet te lang, daarvoor moet morgen teveel gebeuren.

Tot morgen rond 12:00 uur bij de Silverdome!

Evelien, Lonneke, Sonja, Daniëlle, Ingeborg, Koen, Raymond, Lennart, Bas, Sander, Edwin, Henk en Jurgen.

Kamplied 2010

Melodie: Keesie de Jordaan

In een bloedheet kampgebouw zit een kamp uit Zoetermeer
Zoals elke jaar opnieuw, probeerden wij het weer
Het thema van dit jaar was "Feest!" En dat was het dan ook wel
Het kwam echt overal in terug, in elke sport of spel

Ja, 't was weer feest, dit kampjaar in Geffen
En wij vieren door tot het end
Ook al staan wij hier als dooien
En niet van die mooie
Maar hé, 't was weer feest in Geffen
En wij zijn blij dat jij er bent

Pasen, kerst of oudjaarsdag, we vierden 't allemaal
De verjaardag van Simón was ook bepaald niet kaal
Met een feestje op het strand en een verrassing toe
Uren op het springkussen, maakten ons heel moe

Refrein

Ook de Koninginnedag was een heel festijn
Het bezoek van majesteit vonden wij echt fijn
Eef en Koen zijn dolverliefd dus Koen stelde toen voor
Lieve Eef wil jij de hele kampweek met mij door

Refrein

Echt aan alles komt een eind, dus ook aan dit feest
Maar wij zijn echt heel erg blij dat jij hier bent geweest
Daarom vragen wij met klem, ga volgend jaar weer mee!
Dan naar Nijkerk. Zien we je? Dan juichen wij hard: JEEEEEE!!!

Refrein



Vrijdagochtend naar het dorrup.
Vossenjacht en ijs eten







Bonte avond















Afscheid van Raymond



Wat zal ik het missen:
slapeloze nachten, zere voeten,
gezeur over m' n speurtocht,
wakker worden van 58 snurkende kinderen,
fietsbanden plakken
smeken om de laatste aardappel
en vooral die gezellige kampvrienden



oud & nieuw

