

Maandag - trouwdag

U hebt het al kunnen lezen, het feest van vandaag was: De bruiloft. Na de feestelijke huwelijksvoltrekking van Evelien en Koen zijn we met zijn allen begonnen aan één van die kampspellen die geen enkel jaar mag ontbreken: Levend stratego (uiteraard weer aangepast aan het feest van vandaag). Na de lunch was het tijd om een deel van de € 970,- aan sponsorgeld uit te geven. Kamp A heeft dat gedaan in speeltuin Elckerlyc (www.speeltuinelckerlyc.nl) terwijl kamp B een lange, lange middag heeft doorgebracht in het bos. Zij hebben een metaaldetectortocht gedaan (zie www.losinhetbos.nl) waarbij zij met behulp van een kaart en een metaaldetector een puzzel op moesten lossen. Leuk, maar lang en vermoeiend, reden waarom zij pas om 19:30 uur aan de stampot rauwe andijvie (met kaas en spekjes en ook nog een saucijsje) zaten. Maar als u denkt dat het daarmee klaar was voor vandaag dan hebt u het mis. Kamp A moest nog een dropping lopen, en daar zijn ze nu, dinsdag 0:45 uur, nog niet van terug maar de warme chocomelk staat al wel klaar. De jongste A-kids zijn niet mee met de dropping maar hebben een kleine avondwandeling achter de rug en zijn al ver in dromenland. Voor B stond vandaag ook de dropping op de rol maar zij doen iets wat beter in het thema van vandaag past: De zalige liefdestocht. De romantiek (en de hormonen) vliegen hier in het rond, dus als dat niet gezellig wordt.....

Maar mochten er relaties ontstaan dan hoort u dat uiteraard morgen.

Morgen hebben wij weer een ander feest, maar welk feest dat is dat hoort u in het volgende verslag. Dus blijf ons volgen!

Tot morgen (of eigenlijk tot straks, alles loopt enigszins in elkaar over),

De achtergebleven kookstaffers















