

Allerliefste thuisblijvers,

Vandaag was zondermeer de natste dag van het hele kamp. Nee het weer was stralend, temperaturen rezen de pan uit en er werd heel wat zonnebrand gesmeerd. Jawel, de tijd en het weer waren gekomen... we gingen zwemmen!

De dag begon met het iets later opstaan om te voorkomen dat de lieve tere kinderen halverwege de dag zouden instorten. Na een eenvoudig doch voedzaam ontbijt werd verteld dat een ieder zijn of haar zwemkleding aan kon trekken en het duurde dan ook niet lang of we togen naar camping Ter Spegelt ([www.terspegelt.nl](http://www.terspegelt.nl)) om daar gebruikt te maken van het naburige Ven. (zie de mail van zondag waarop precies aangegeven staat hoe enorm ver dit wel niet van ons nederige stulpje is.)

Eenmaal aangekomen waren de kinderen met veel moeite in bedwang te houden om zich niet direct in het water te storten. Kort werden even alle regels uitgelegd waarop zowel A als B wegstoven richting de verkoeling van het ven. Natuurlijk was dit niet de enige ontspanning. Er werd druk gebeachvolleybald, gevoetbald, op het springkussen gesprongen, geluierd in de zinderende zon, kortom... een heerlijke dag 'ontspannen'.

Rond een uur of vijf kwam er een eind aan dit festijn en werd alles weer ingepakt om huiswaarts te keren. Daar aangekomen werd alle natte (zwem)kleding opgehangen en stortte de kinderen zich op hun avondmaal (Nasi). 's Avonds stond er voor A het Helden-Geluidenspel in het bos op het programma en voor B een Super Speurtocht en VSN. Wat VSN is kunt u zaterdag aan uw kinderen vragen. Inmiddels weet A hun weg in het bos goed te vinden en blijkbaar gebruikten ze ook hun supergehoor want binnen 'no time' waren alle posten gevonden.

De B kinders liepen hun speurtocht bijna in gestrekte draf, dus misschien kunt u ze voor volgend jaar al opgeven voor de vierdaagse. Op het moment van schrijven is de VSN nog in volle gang en de schreeuwen van afschuw klinken dan ook over het terrein (gemeen lachje).

Morgen staat de 'de Grote Finale' op de planning met nog wat spellen in het dorp. Als het feest niet tot in de kleine uurtjes doorgaat dan zullen we u nog proberen te verblijden met een laatste mail.

Ps. Nog bedank voor de grote hoeveelheden post en miltjes. Het is altijd leuk om te weten dat het thuisfront alsnog toch nog wel een beetje bezorgd is om hun 'vervelende' kinderen

Supergroeten van de Superleiding.

PS: We krijgen vaak van ouders te horen dat ze graag eens om een hoekje zouden willen meekijken. Het nietszeggende bij-de-bus uitgedeelde formulier zou er voor kunnen zorgen dat u mee kan maken wat uw koters ook meemaken.





