

Dances with wolves

Je leeft er stiekem toch een hele week naartoe, of je het nu wilt of niet. Elk liedje dat vaker dan drie keer gedraaid wordt kan een belangrijke betekenis krijgen, alles wat je doet of zegt kan gebruikt worden in een quiz, Al het gesmoes tussendoor kan ermee te maken hebben. Ik heb het natuurlijk over de bonte avond. Of eigenlijk moet ik schrijven De Bonte Avond want hij is zo belangrijk dat hij wel een paar hoofdletters verdient. Ook vanavond was hij weer uitstekend verzorgd met zang, dans, acrobatiek en cabaret. Het was de zoveelste gedenkwaardige avond. Of 'was' is eigenlijk een verkeerd woord. Het is een gedenkwaardige (dans) avond die langzaam overgaat in een gedenkwaardige ochtend..... Je moet het André Hazes nageven, je kunt een leuke avond met zijn muziek hebben.

Vrijdag is sowieso een dag met weinig verrassingen. Naar het dorp, een spel, winkelen, terugrijden, voorbereiden Bonte Avond, patat eten en los!! Maar altijd weer superleuk! Het best bereikbare dorp waar ook nog iets te beleven is, is in onze omgeving Uden. Op zich was Uden nieuw voor ons maar iedereen heeft zich er uitstekend vermaakt.

Maar goed, nu Bonte Avond. We naderen het officiële einde, maar of het ook echt het einde wordt is maar zeer de vraag.

Tot morgen bij de wildwaterbaan,

De leiding.

WAT HEBBEN WE DEZE WEEK GEDAAN?

Klik hier
om verder
te gaan...



KAMPAANMELDING 2018

Klik hier
om verder
te gaan...





