



Rio Bravo

Weet u nog hoe u genoten heeft van de pannenkoeken een paar weken geleden? Die perfect gebakken pareltjes, sommigen met kaas en spek? Nou, wij hebben er vandaag voor de tweede keer van genoten. Vandaag was het sponsordag!

Het is elke keer weer een puzzel om een leuke besteding voor het sponsorgeld te vinden maar wij zijn van mening dat we er dit jaar uitstekend in geslaagd zijn. Kamp A is opnieuw naar Billybirdpark Hemelrijk geweest. Natuurlijk waren we daar gisteren ook al maar toen mochten de kinderen niet in de attracties. Vandaag wel! Achtbaan, springkussen, splash, indoorspeeltuin..... er was werkelijk van alles te doen. Het was echt een superuitje. En kamp B? Die hebben iets heel anders gedaan. Zij mochten vandaag vloten bouwen, en varen in de sloot achter het kampgebouw. Het was fantastisch, ook voor de toeschouwers. De kinderen zijn niet helemaal droog gebleven en een aantal leiders ook niet. Het was echt een feest.

Vanavond heeft kamp A kampvuur gehad. Altijd super gezellig. Kamp B heeft levend koehandel gedaan (de beroemde uitvinding van Koen) en zit nu Karaoke te zingen. Het klinkt na een paar dagen schreeuwen niet zo best meer maar dat mag de pret niet drukken. Niet alleen stemmen gaan trouwens achteruit, de vermoeidheid begint toch ook wel een beetje toe te slaan. Ondertussen slaat hier en daar de liefde toe (al moeten soms nog even verkeringen thuis uitgemaakt worden, maar dat kan de kampliefde niet tegenhouden). Het mag duidelijk zijn, wij geven niet op, nooit!!

Tot morgen,

De leiding

Klik hier
om verder
te gaan...



Sponsorgeld opmaken met vlotbouwen



Klik voor
video
vlotvaren

Sponsorgeld opmaken in Billybirdpark



Klik voor video van Billybirdpark

De zandduinen om de hoek

