

Welkom in de feesttent

Je verwacht het niet van een kamp met de naam H(ervormd) K(amp) Z(oetermeer) maar vandaag hebben we ons echt aangepast aan het katholieke Brabant en carnaval gevierd. En dat doen we best goed al zeg ik het zelf. Vrijwel iedereen was verkleed (er zaten fantastische creaties tussen) en het was één groot feest! Natuurlijk hebben we allemaal gedanst en gezongen, maar voordat we dat gezamenlijk gingen doen hebben we mogen genieten van enkele spetterende optredens van verschillende kampkinderen. Ze zijn getalenteerd hoor! Daarnaast blijken sommigen fantastische quizmasters te zijn waarbij vooral de datingshow er uitsprong. Er zijn liefdes voor het leven ontstaan.

Maar het was niet alleen feesten vanavond natuurlijk. We zijn ook nog naar Gemert geweest. Leuk hoor, weer eens een ouderwetse vossenjacht gedaan waarna al het geld dat over was is stukgeslagen op speelgoed en snoep. Aan ons pleidooi om toch vooral ook mooie souvenirs voor de ouders te kopen is niet echt gehoor gegeven helaas. Verheug u dus maar niet te veel.

Wij gaan nog even door met feesten. Tot morgen bij de bus!!

De (enigszins vermoeide) leiding





