

So this is Christmas

Het was kerst vandaag. Een zingende kerstman, een versierde boom, lichtjes rond de deuren, Mariah Carey op de achtergrond en lichte sneeuwval.... Nou ja, dat laatste dan niet maar verder zaten we er goed in. Lekker hoor, kerst in de zomer. Sowieso fijn om Mariah ook een keer in de zomer te horen, je ergert je dan toch anders.

En wat doe je met kerst? Spelletjes met vrienden, gezellig praten, Liedjes zingen, uitgebreid eten.... Nou, dat hebben wij dus ook gedaan. Kamp B heeft een GPS-speurtocht gedaan die hen dwars door het maisveld leidde. En in een hornaarsnest, dat was wel weer jammer. Doet best zeer zo'n steek. Kamp A heeft spel zonder uitleg gedaan (nee, ik ga het hier ook niet uitleggen) en bosgolf. Ze hebben echt een prachtige golfbaan aangelegd! Vanavond hebben we met zijn allen liedjes gezongen. Dat geeft ook een echte kerstsfeer. Frozen, André Hazes, Acda en de Munnik... het kwam allemaal voorbij. Ik zei het al, echt kerst.

B doet nu levend Catan. Ook een echt kerstspelletje. En daarna bedenken we nog wel iets nieuws. We naderen het einde dus het zal wel weer laat worden.

Tot morgen,

Annick, Koen, Tweety, Tom, Sarah, Sander, Lonneke, Edwin, Simon, Sonja, Daniëlle, Sheila, Jurgen, Nynke, Ruben







