

Happy new year

De kinderen leren vaak ongemerkt heel veel dingen op kamp. De meeste zaken zijn positief te noemen; afwassen, afdrogen, tafels afnemen, kamers opruimen, vegen, het zijn allemaal vaardigheden waar u thuis niet ongelukkig mee zult zijn. Er is echter één vaardigheid waar wij minder trots op zijn en die toch vrijwel elk kampkind beheerst: valsspelen. En niet een beetje, nee de regels worden net zo lang mishandeld tot het alleen maar tot winst kan leiden. Natuurlijk zou een consequente groep leiding daar paal en perk aan moeten stellen, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat die leiding er zelf ook wat van kan. Het is hier maar zelden de beste die wint, meestal wint de slimste. Vanavond hebben we daar weer een mooi staaltje van gezien. Zonder in details te willen treden ging het bij het spel om het vinden van voorwerpen met een blinddoek om terwijl je teamgenoten je aanwijzingen geven. Veel kinderen blijken vrijwel alles te kunnen zien met een blinddoek om, anderen zijn niet zozeer bezig hun eigen teamleden de weg te wijzen maar zijn vooral bezig de tegenstanders op een dwaalspoor te brengen door verkeerde aanwijzingen te geven. De leden van de leiding tenslotte geven ook uitsluitend verkeerde aanwijzingen en zijn, als een deelnemer onverhoopt toch snel het voorwerp vindt, niet te beroerd om het even te verplaatsen. Tuig is het (en daar betaal je dan voor.....).

Maar dit terzijde. Vandaag vierden wij oud en nieuw. Lekker eten, film kijken, casino-avond en samen het glas heffen op 2020. Je kunt er maar beter op tijd mee zijn.

Overdag hebben we de sponsoractiviteiten gedaan. Kamp A is weer naar Hemelrijk geweest, nu alleen voor het speelgedeelte (daar mochten zij gisteren niet heen) en B heeft op het kampterrein vloten gebouwd en een wedstrijd gedaan wie de hoogste bamboetoren kon bouwen. Iedereen heeft veel plezier gehad en kwam behoorlijk afgedraaid weer terug. Maar bij oud en nieuw hoort opblijven, ook als je moe bent. We zetten dus door.....

Tot morgen!

De leiding





