

## Happy birthday

Koen vierde vandaag zijn verjaardag. Zaterdag als de bus aankomt is hij echt jarig (het is wel een beetje raar, 32 jaar wordt hij en hij wil heel graag heel veel verschillende soorten Indian Pale Ale) maar vandaag was zijn kinderfeestje en iedereen was uitgenodigd. Natuurlijk hebben we niet verteld wat we gingen doen maar moest iedereen wel een zwembroek meenemen! De kinderen waren dan ook zeer verrast toen ze bij de zwemplas aankwamen. Hoewel..... het was wel een beetje ver weg, bijna 8 kilometer. Wij gokken dat de meeste kinderen van B de verrassing wel doorhadden toen ze drie kwartier aan het lopen waren. Maximaal drie kwartier omdat wij tussendoor ook nog heen en weer reden om iedereen op te halen en bij de zwemplas (Hemelrijk) af te zetten. Maar na een uur was iedereen op de plaats van bestemming en konden we los. Kent u Hemelrijk? Het is een combinatie van het Noord Aa, Drievliet en de Linnaeushof. Voor elk wat wils dus. Een kinderfeestje waardig!

Na een lange hete dag hebben we de dag in stijl afgesloten met een barbecue. Altijd lekker en vooral heel ontspannen omdat we niet aan tafel zitten maar iedereen met zijn vrienden en vriendinnen op het veld zit, ligt of staat. Of op de schommel, of rond de vuurplaats.... In ieder geval op een plek waar je niet wordt lastiggevalen door leiding. En dat terwijl je wel zelf mag kiezen wat je eet..... Wie wil dat niet! Voor A was het na het douchen tijd om naar bed te gaan. Althans, dat was de bedoeling. Ze liepen binnen de kortste keren weer op het veld. Voor ons uiteindelijk wel weer leuk want nu heeft iedereen voor ons een dansje gedaan. Geeft ons weer de kans om iets nieuws te leren voor de bonte avond. Kamp B kijkt vanavond Johnny English. Een ontspannen avondje tot nu toe dus. Benieuwd of dat zo blijft.

Tot morgen!

De leiding



