

Wij houden van Oranje!

Voor dat we beginnen, is het bij u echt zo'n zwijnenstal? Hier wel namelijk (de kamers waren een ongelooflijke chaos) maar als wij er wat van zeggen kijkt de hele club ons aan alsof wij volledig over the top reageren. Alsof het zo hoort en het thuis nooit anders is. Wij zijn toch zo benieuwd....



Maar nu eerst de maandag. Vandaag was het koningsdag. En hij (de koning) is langs geweest! Incognito weliswaar (hij leek eigenlijk best veel op Ruben, dus hij was goed te herkennen) en hij heeft genoten. Er is voor hem gefrisbeed (zo schrijf je het echt!!), er is kunst voor hem gemaakt, er is gehockeyd, gespijkerpoept en nog veel meer. Zijn dankwoord was lastig te verstaan en wij denken dat dit door de emotie kwam.

Was dat dan het enige? Welnee! We hebben zonder de koning en zijn gezin levend Stratego en levend Koehandel gespeeld, gezwommen in een zwembadje vol grondwater (een beetje bruin), Ik hou van Holland gespeeld en A heeft het echtste Nederlandse kampspel gedaan: Ze zijn gedropt! Een topdag mogen wij wel zeggen. B doet nu een nachtspeurtocht dus het duurt nog wel even voor de laatste terug is. En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet.....

Tot morgen!

Saar, Koen, Lon, @, Annick, Tom, Sjiel, Siem, Son, Boon, Daan, Jurgen, Daniëlle en Nynke



