

## Op zijn paasbest

Het was pasen vandaag! Eieren verven, paashazen, kuikentjes en kleurrijke versiering. Super gezellig!

Zo'n eerste echte dag moeten we altijd een beetje landen maar deze keer ging dat echt super makkelijk en dat is eigenlijk best een prestatie. We zijn dit jaar met een heel jonge groep, er zijn zelfs een paar vijfjarigen bij. Maar echt: geen probleem. Bijkomend voordeel voor u is dat de kinderen bij thuiskomst kunnen afwassen, tafels schoon kunnen maken en kunnen vegen. Doe er uw voordeel mee. Zorg wel dat de burens het niet zien, vijfjarigen die schoon moeten maken geven toch vaak gedoe in de buurt.

Maar we hebben natuurlijk niet alleen corvee gedaan. Deze dag was gevuld met water-spons-vuur (geen kamp kan zonder), het "all-inclusive" spel (te ingewikkeld om hier uit te leggen), een zalige liefdestocht en natuurlijk "even serieus" (vaste prik op zondag). Het diner bestond uit stampot rauwe-andijvie. Met andere woorden: na vandaag is iedereen volledig ingewerkt. Morgen gaan we echt los!

Tot morgen!

De leiding



