

Het is bijna zover!

We zijn er! Na een lange tocht richting het zuiden (wij wensen u veel succes morgen), zijn wij neergestreken in, het toch stiekem best droge, Hunsel. Onder het genot van een waterige zonnetje zijn wij begonnen met het inrichten van ons habitat voor de komende week. Inmiddels zijn het kampgebouw en de speelvelden verkend, slaapzalen ingedeeld en de eerste boodschappen gedaan. Ook hebben wij onze nieuwe, semi professionele, partytenten waterpas gezet en lopen de zwembaden langzaam vol. Met nadruk op langzaam, want we zijn niet onder de indruk van de waterdruk. De verwachting is dat we dinsdag "hoogwater" bereiken en uw kroost kan genieten van een verfrissende duik in ons waterpark. Gezien de weersverwachting eerder noodzaak dan luxe!

Na de inspanningen van vandaag hangen wij languit in onze ruim opgezette leidinghoek en ervaren wij nu al de magie van het kampthema. Alsof het een jaar geleden is en er niks veranderd is: oude koeien worden uit de sloot gehaald en de mooiste verhalen komen voor de honderdste keer voorbij gedreven. Met andere woorden: we kunnen niet wachten totdat het kampgebouw en de speelvelden overspoeld worden met kinderen. Toch saai zo zonder kinderen. Al is het wel gezellig zo... Gelukkig kunnen we nog tijdreizen.

Tot morgen!

PS: Als wij u een tip mogen geven voor de rit van morgen: u kunt bij "De Lucht" gratis toiletteren in het restaurant van La Place, achterin bij de afruimband. Laat u niet foppen door het betaalmuurtje bij de poederruimtes links van de ingang. Daarnaast zijn de truffel-saucijzenbroodjes bij La Place erg lekker.

PPS: Wij bieden de rijdende ouders de mogelijkheid om even bij te komen na de lange reis. Er staat koek en zopie klaar en u kunt gebruik maken van onze sanitaire voorziening. Of u zelf wel even voor de koek wilt zorgen (en eventueel wat extra's voor de leiding 😊).

