



No country for old men

De slijtage begint nu echt zijn tol te eisen..... Zo sterk zelfs dat we één van de onmisbare onderdelen van kamp dit jaar voorlopig uitgesteld hebben. Misschien wordt het zelfs afstel, maar daarover later meer.

Vandaag (woensdag, ik weet het, het is al donderdag maar de dagen lopen hier een beetje door elkaar) is traditioneel de zwemdag bij ons kamp, maar ook met deze traditie is gebroken. We hadden dinsdag al gezwommen en we moesten ons zuurverdiende sponsorgeld nog opmaken! Daar hebben we per slot van rekening zo hard voor lopen rennen. Voordat we daar aan konden beginnen hebben we met alle kinderen eerst Vlaggenroof en levend Stratego gedaan. Daarna heeft kamp A vliegensvlug gegeten en zijn we vertrokken naar www.Ontdekfabriek.nl. Hier konden de kinderen allerlei experimenten doen en apparaten bouwen. Kamp B is vanmiddag gaan bowlen en waterfietsen. Na thuiskomst hebben we eens even de waterproof mascara van de dames getest tijdens een ongepland watergevecht (en dat zijn natuurlijk de enige echte). Een avond als deze was natuurlijk geknipt voor een barbecue. Die hebben we in een heerlijke ongedwongen sfeer gehouden met een lopend buffet en iedereen heerlijk liggend in het gras. Op deze manier werd het natuurlijk makkelijk laat. Kamp A heeft na het eten naar een verhaal geluisterd rondom het kampvuur onder het genot van een lekkere geroosterde marshmallow. Kamp B werd voorbereid om gedropt te worden, maar uiteindelijk hebben we besloten de dropping niet te houden. Iedereen is zo moe dat het zelfs ons te gortig wordt (en met iedereen bedoel ik natuurlijk ook de leiding). In plaats daarvan heeft kamp B ook van het kampvuur genoten. Nu lekker naar bed, en dan maar hopen op een rustige nacht....

Welterusten!

Gesloopte leiding en opgebrande kinderen









