

Kamp 2012

Vrijdag: Stedentrip



Hallo allemaal,

Hier dan de laatste kampmail vanuit kamp.

Wat een dag, wat een dag, een rollercoaster van emoties. De dag begon vanmorgen met het afscheid van Carlos. Wie is Carlos hoor ik u denken. Carlos is het rauwe ei waar Alisa de afgelopen dagen op heeft mogen passen. Dit als voorbereiding op het kampleiderschap. De opdracht was eenvoudig: Pas op Carlos tot het eind van kamp. Helaas is Alisa Carlos kort uit het oog verloren wat een ontvoering van Carlos tot gevolg had. Vanmorgen bleek dat Carlos het niet heeft gered en uiteindelijk als gebakken ei aan Alisa is teruggegeven, zie de volgende pagina's.



De dag werd vervolgt in het dorp met het grote Foto-opdrachtenspel. Enkele foto's staan op de volgende pagina's en de kinderen kunnen dit straks haarfijn uitleggen. Na het spel een uurtje shoppen. Er hangt inmiddels een intens zoete walm door het kampgebouw van de hoeveelheid snoep die is ingeslagen.

De Bonte avond begon omstreeks half negen na een middag van oefenen oefenen oefenen. Een spetterende show volgde, dit jaar gepresenteerd door de 16-jarigen die dit jaar voor het laatst zijn. Tijdens de Bonte Avond is ook het afscheid van deze 16-jarigen uitgebreid aan de orde geweest waarbij vooral de speech van Örjan voor de nodige traantjes zorgde (weer een doos tissues op). Ook werd Evelien enorm bedankt voor de 14 jaren dat ze als kampkind en als kampleiding mee is geweest. Dit was voor onze Eef haar

laatste kampjaar, en uiteraard weer dikke tranen (en nog een doos tissues op). De Bonte Avond werd na de optredens afgesloten met een wervelend dansspektakel.

Als laatste verrassing bleek het kampvuur voor kamp B, dat eerder niet door ging door het weer, hoog opgestookt en kon er nog gezwijmeld en gedoezeld worden bij de vlammetjes.



In de tussentijd bleken de kinders van A de slaapzalen verlaten te hebben. Na een strenge berisping vertrokken ze weer naar bed waarna ze opnieuw naar buiten wandelden. Dat hebben ze geweten. Over de uitgevoerde straffen kunnen we helaas geen mededelingen doen maar dat het bar en boos was kunnen we wel verklappen. Terwijl deze tekst gemaakt wordt lopen er ineens B-kids over het terrein. Vreemd verhaal. We gaan maar eens vragen wat er aan de hand is en of ze misschien het toilet niet kunnen vinden (vast niet). Hebben ze geen goede uitleg dan volgt (censuur).

Als laatste willen we jullie nog even bijpraten over Elmo. Elmo is de hele kampweek bij ons geweest en Elmo is de vervanger voor kampleider Koen, die dit jaar niet mee kon. Omdat we Koen niet konden missen heeft Elmo zijn taak overgenomen. Waarvoor hulde.

1 laatst dank nog: Heel erg bedankt voor de enorme hoeveelheid post die de Post-NL-trailer iedere dag bij ons heeft afgeleverd.

Tot morgen bij de bus, uurtje of half 1!

Elmo, Sander, Ingeborg, Daniëlle, Siegert, Simon, Bas, Maartje, Evelien, Lennart, Edwin, Lonneke, Henk, Sonja en Jurgen



<https://twitter.com/#!/KampZoetermeer>

Afscheid van onze Carlos



Naar het dorp









De Bonte avond







Kampvuur kamp B



