



Naar de kelder.

Vandaag was onze eerste echte volledige kampdag en we zitten er al helemaal in. We weten weer wat corvee is, waar we onze borden en ons bestek moeten laten, wat de regels zijn van 'tafeltennis met z'n twaalven', hoe een jongensslaapzaal na een nacht ruikt, waar de hockeysticks liggen, hoe het voelt om in je pyjama ochtendgymnastiek te doen, noem maar op. Wij vergeten het wel eens, maar kamp is echt een wereld op zich.

Na een nacht die begon met de nodige uitbraken waren we vanochtend toch allemaal op tijd wakker. Ochtendgym, ontbijt en op naar het bos! Deze keer was het tijd voor Levend Stratego en Vlaggenroof, twee 'All Time Classics'. Ondanks het weer toch met lange broeken aan in verband met de teken. Het was warm, maar al met al viel de hitte vanmorgen in het bos mee. Gelukkig hadden we afgelopen middag spellen rondom het kampgebouw. En, als extra, drie grote 'zwembaden' op het veld! Nou ja, niet echt zwembaden maar toch wel mooi twee van 3,5 meter en eentje van 5 meter doorsnee. Daar hebben we goed gebruik van gemaakt (en 'we' mag u deze keer letterlijk nemen, niemand van de leiding is droog gebleven). Ze blijven de komende dagen staan, dus daar gaan we nog plezier aan beleven!

Op dit moment (het tijdstip van schrijven is kwart over elf) is kamp B aan het zingen onder de bezielende begeleiding van Bas. Daarna is het bedtijd (althans, formeel.....). Op naar de volgende dag onder water.

Tot morgen!

Sonja, Lonneke, Ed, Maartje, Sheila, Inge, Danielle, Henk, Koen, Sander, Bas, Simon en Jurgen

Uitgebroken A-kinderen die hun excuus aanbieden aan de B-kids voor hun gedrag.









